

Paros – bo på stranden Naxos – bra utgångspunkt Amorgos – Det stora blå



Koufonissi – Nypptäckt

Anafi – Stanna för evigt

Fakta

■ ■ Aten – bör undvikas
Den som måste passera Aten kan ta in på ett hotell i närheten av Pireus som hamnen heter. Tips 1: Gör upp ett pris med taxichauffören före resan från flygplatsen. Köp hellre en flygbiljett ut till en ö, Naxos eller Santorini t.ex. Dyrare men kan tjäna in på hotell- och taxistodnader i Aten.

■ ■ Naxos – bra utgångspunkt
Här hamnar de flesta för eller senare under en båtflutt. Således mycket folk men en vacker hamnstad. Stränderna är ganska fina med många badgäster under högsäsongen. På öns västra sida finns de bästa stränderna, hit åker man moppe eller hyrbil.

■ ■ Paros – bo på stranden
Stor välbesökt ö med stor hamn. Härifrån utgår båtar till de flesta öar. De bästa och flesta stränder finns på öns västra och norra sida. Man kan dels bo i hamnstad Parikia som är mycket trevlig, eller vid en mindre by t.ex. Priso Livadi där man kan bo nästan på stranden.

■ ■ Skopelos – ensliga stränder
Mycket vacker ö, med små byar, dit du tar dig med buss. På ön finns små ensliga stränder, familjär stämning, lagom med folk. Moppe, båt eller buss krävs för att ta sig till stränderna. Grön, frodig och promenadvänlig ö. Huvudstaden är gemytlig med trivsamma restauranger.

■ ■ Skiathos – hett nattliv
Ligger intill den förra, lite av en "njesö" med allt vad det innebär av turistshopar, och tränga men otroligt vackra sandstränder. Inte minst Koukounarri Beach som många anser vara Greklands bästa strand. För att ta sig till de orörda vikarna på norra sidan krävs moppe.

■ ■ Alonissos – för fiskalskaren
Får turister, här kan man hitta fina billiga rum inte så långt från hamnen. På ön finns vare sig stress eller stora turisthorder. I en liten stad ett par mil bort från hamnstad bor många konstnärer som syr kläder och målar tavlor och sen säljer i någon butik.

■ ■ Antiparos – familjevänligt
Kort resa från Naxos, och Paros lugn och mycket vacker ö, passar mycket bra för barnfamiljer några dagar.

■ ■ Koufonissi – nypptäckt
Mycket liten ö i Små Kykladerna. Hit går båtar från Naxos och Amorgos. Här bor cirka 300 människor, ingen biltrafik och de vackraste stränder man kan tänka. Ön har sju, åtta restauranger, två butiker, post och hamnkontor.

■ ■ Amorgos – Det stora blå
Här spelades filmen "Det stora blå" in och havet är verkligen djupt, blått och gnistrande klart här. Kult- och favorit, men ingen trängsel. Hit åker man för den mysiga stämningens och den goda matens skull. Vackert med dramatiska klippor, utmärkt för promenader och joggingturer.

■ ■ Anafi – stanna för evigt
En ö jag helst inte vill berätta om eftersom för kommer att åka hit då. Underbart mysig med vackra ensliga stränder med bländande vit sand. Inga diskon eller souvenirbutiker så långt ögat kan nå, men så mysig att man aldrig vill åka härifrån.

Grekländsluff – ett evigt nöje

Att resa på egen hand i Grekland kan knappast kallas äventyrligt långt. På båtarna mellan öarna trängs numera pensionärer och barnfamiljer med vana luffare. Men om målet med resan är de orörda badvikarna och genuina byarna då är ö-luffning det enda alternativet. Och lite äventyr är det ju att inte veta var sovplatsen blir nästa kväll.

Det första äventyret är Aten. Det är lätt att göra det klassiska misstaget; landa sent i Aten, sedan bli rejält uppskörtad av en taxichaufför från flygplatsen och slutligen hamna på ett hotell man aldrig vill sova på igen. Sedan upp tidigt till kaoset i Pireus hamn. Det brukar sluta med att en av de beskäftiga hamnpoliserna säger; "men det är ju den där båten ni ska med, den går om två minuter". Sedan pekar han på nåt stort två kilometer bort.

Men efter sprängmarschen till båten känns allt annorlunda. För tillsammans med den ljuma, salta havsbrisen drar också det speciella Grekländslugnet in över däck. Vi lämnar Athen som sällan är en behaglig stad mitt i sommaren. Nu studeras ö-kartor och guideböcker medan båten stävar förbi de karga öarna. Och så byter vi ö-tips med andra luffare, det här är de bästa ställena för det.

Lätt att hitta boende

Att båten närmar sig en ö märks tydligt. Folk börjar dra sig mot nedre däck och i högtalarna ropas den ena obegräpligheten ut efter den andra, resenärerna tittar på varandra och försöker utrona vilken ö det är frågan om och vilken hamn. Ett annat klassiskt misstag är nämligen att låta sig dras med i den allmänna ivern att komma av båten och plötsligt hittar man sig själv och sina barn i en gudsförgäten liten hamn dit det dröjer dagar innan nästa båt kommer.

Rumsutryrarna finns redan på plats på de stora båtarna, men vänta med att bestämma var ni ska bo tills ni kommer i land. Uthyrarna på



Antiparos en av de grekiska öar som lämpar sig bra för båtluvfande barnfamiljer.

kajen kan man också hoppa över, förvisso låter alltid deras alternativ som helt fantastiskt bra och billiga, men att de är billiga beror på att det oftast är frågan om rum och lägenheter rätt långt utanför byn eller staden. Ge er istället ut på en egen rumsjakt. Är familjen med lämnas ett gäng på hamncaféet med glassförsäljning. Overallt finns sedan skyltar med "Rooms to let" och efter en stund dyker det alltid upp ett bra alternativ, en fin liten lägenhet eller ett rum med altan och utsikt i bästa fall. "It's me (jag pekar på mig själv), my husband (jag pekar på vigselringen) and two (två fingrar i luften) bambinos (jag mättar i knåhöjd). How much?"

Öar för alla smaker

Så brukar det låta när jag förhandlar med husfruvar och hotellföreståndare. Ibland går det att pruta, ibland inte.

Under den här promenaden hinna man också lära sig hur staden eller byn ser ut, var posten, affärerna, bageriet och bankautomaterna ligger.

Det finns öar för alla smaker. Den bästa tiden att resa är tidigt på säsongen, det betyder

före juli och framförallt augusti när grekerna själva har semester.

Lite krånglrigare är det att ta sig till t.ex. Anafi, Koufonissi eller Amorgos. Men det är värt några timmar extra på båtarna för att komma till en genuin ö. Här hittar du den rätta Grekländslunken, redan andra dagen ger sandalerna ifrån ett släpande ljud över gatsstenarna och mobiltelefonen och faxen ligger orörda i väskan.

Det finns mycket olika stränder i Grekland. Allt från lagom långgrunda lagunliknande till tvärdjupa klipp- och klapperstensstränder med höga vågor. De folkommas- te och skönaste finns på Anafi och Koufonissi. Där var det så få badgäster att de flesta badade nakna utan minsta nudistrutin.

Vill man istället uppleva mer kosmopolitisk stämning och kanske få syn på en eller annan (homosexuell) kändis är Mykonos det rätta alternativet. Huvudstaden är en av de vackraste i arkipelagen, smala, smala renskrubade gator, så tränga att det ibland känns som att vara hemma hos någon. Trängt också på de underbart vackra stränderna, men kul.

Men man behöver inte bara bada i Grekland, det kan vara nog så hett ute i solen. Men man lever strandliv på grekiskt vis. Åter, läser, sover och dricker iskaffe i skuggan. Till stranden tar man sig inte heller före lunch, för frukosten med färskt bröd, kladdig marmelad och fet yoghurt-måste få ta sin tid. Sedan kanske ett eller annat vykort ska inhandlas om det finns tid vill säga. En sen eftermiddagspromenad på jakt efter kryddor att plocka hem och när hetan har lagt sig, med vattenflaskan i hand kan också vara skön.

Men allt sker i grekiskt tempo, så klockan kan man packa långt ner i ryggsäcken. Annars blir man bara orolig.