

Bo i ro

Lät vi som kräk/ vårt värsta svek
slå ner en skärpt debattör
Svante Folin/ hatad som Hin
av fördomsmånglarnas kör
gav han oss dock svar på tal
om mänskovärdets moral
och tog upp rön/ som vits med kön
i Darwins tjänst som sig bör

Virus och sånt/ slåss på en front
som knappast känns så bekant
för nåt så smått/ ser vi ju blott
med mikroskop, det är sant
men utan mikroförsvaret
kan inga djur leva kvar
för fast så små/ kan virus klå
även en stor elefant!

De försvarsstrategier/ med vilka vi
sätter P/ för mikrobkolonier
var länge svåra att se
men det finns ju genier!
En av de fick en idé:
koder! Vilket för till sångens clou:

**Räkna med revir av tro
på skydd i stort och smått som bro
till hälsa, fred och rätt att bo i ro!**

Utvecklas snabbt/ gör vi ju knappt
Vår djurart segar i kön
där parning sker/ men parning ger
oss nya koder och rön
har röjt att vår långsamhet
uppvägs av kodskydd. Du vet
två genförråd/ ger en ny kod
och det är könsmödans lön!

Att förökningsdebuter
som vår arts dröjer, okej!
Efter tjugo minuter
har en mikrob delat *sej*
medan vi kanske njuter
kärlek och barn, livets grej
efter tjugo år. Kontentan? Jo:

**Räkna med revir av tro
på skydd i stort och smått som bro
till hälsa, fred och rätt att bo i ro!**

Ska vi kunna skydda
kroppens citadell
krävs det mer än hydda-
lika skal kring varje cell

Inkräktaren/ som tros va vän
fördärvar kroppens försvar
Om varje cells/ hemortsrätt ställs
därför som frågor så snar
att härma oss som ju Fi
mikroben är, varför vi
fick koder som/ vi kastar om
genom förökning i par

Hur än kodtanken glädde
skulle det ha varit sjyst
om fler än Folin hade
nämnt saken, det var så tyst
som om Makten tillstodde
nyckelfolk: *Inte ett knyst!*
Dolde mörkret som en helig ko?

**Räkna med revir av tro
på skydd i stort och smått som bro
till hälsa, fred och rätt att bo i ro!**